

Underbara trädgårdar, gemytlig samvaro och god förplägnad bjöd skånska trädgårdsföreningar sina gäster på vid årets sommarmöte på Österlen den 5–6 augusti. Visst hade sommaren varit jättefin och vädret kanske i torraste laget för trädgårdarna men det fina vädret höll i sig och det var både arrangörer och gäster tacksamma för.

Den helgen var det fest på Österlen



Text: Birgitta Radetzky, projektledare, Svensk Trädgård
Foto: Birgitta Radetzky och Ola Bixo

Det är något speciellt med sommarmöten. För egen del var det här mitt fjärde. Dessutom i ett landskap jag numera bor i och väl känner till. Det är inte svårt att tycka om Skåne och då speciellt Österlen med dess mjuka kullar, den säregna arkitekturen, den frodiga växtligheten och så närheten till havet. När sedan Skånska Trädgårdsföreningen, Österlens Trädgårdssällskap och Sjöbo Trädgårdsförening ställde till med fest gav sig även den skånska matkulturen till känna.

Mötet inleddes på lördagsförmiddagen där några av traktens kändisar, Karin von Schenck och Lena Drameus-Åberg, kåserade kring trädgården. Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj ”för förtjänster om fritidsodling” gick till Eva Wirén, Svensk Trädgård, Solveig Sidblad, Koloniträdgårdsförbundet och Göran Svanfeldt, FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Ordförande Katarina Dunér och Ola Bixo förrättade utdelningen.

Årets förening 2005 korades. Utmärkelsen gick till Trosabygdens Trädgårdssällskap som förutom hedern fick 5 000 kr att disponera (se även s 67).

Dagen avslutades på Ystads Saltsjöbad med festmåltid och underhållning av Henrik Valentin.

Trädgårdsbesök

Redan på lördagseftermiddagen bar det iväg till trädgårdar. Både privata och kommersiella. En grupp åkte till PER AHLGREN utanför Sjöbo. Han har anlagt sin 5 000 m² stora trädgård med mycket sten och stenpartier, många sittplatser och en stor damm. En spännande

trädgård med ett stort växsortiment och många roliga detaljer.

Trädgården hos FAMILJEN PIERCE ligger mitt ute på slätten. Även den 5 000 m². Mycket vacker och välkomponerad. En trädgård med parkkänsla. Vattnet i anslutning till trädgården gav rymd och atmosfär. Köksträdgård inramad med tåta tujahäckar.

Den andra turen gick till APOTEKARNES TRÄDGÅRD i Simrishamn. En Medelhavsträdgård där både palmer och olivträd övervintrar i skydd av en innergård. Vackra buxbomhäckar växer runt en kanal som avslutas med en sprutande fontän. Originalet finns i Alhambra.

WEIBULLS i Hammenhög blev det sista utflyktsmålet för dagen. De kända blomsterfälten med provodlingarna av årets sommarblommor stod i full prakt och gav inspiration till kommande år.

Två turer var även aktuella inför söndagen. Då hann varje grupp med fyra besök. Två på förmiddagen och två på eftermiddagen.

Första gruppen besökte BLÅ Huset i Borrby. En ganska nyanlagd inspirationsträdgård där man bl a odlar torktåliga växter på en gammal betonggrund. Mycket att stimuleras av.

I Borrby fanns även FAMILJEN TORSTENSSONS villaträdgård på 1 100 m². En vacker damm med runda stenar att vandra på var trädgårdens blickfång. Mycket *Hosta* och gräs och klättrande akebia.

Eftermiddagsturen gick till REUTERSWÄRD i Skillinge. En liten trädgård med allmogekänsla. Ganska nyanlagda rabatter i kvarter kantade med buxbom. Buxbomsklot och singelgångar och blommar, mest i vitt.

Har man varit hos KARIN WASSBERG i Brantevik så glömmar man det aldrig. En konstnärs trädgård med en mängd detaljer – många hämtade från skrotupplaget. Karin gav sedan en humoristisk beskrivning av tankarna bakom installationerna, som kompletterade bilden. Buxbomskloten var perfekt klippta. Innergården gav en känsla av Tusen och en Natt. Vilken fantasi!

Den andra gruppen besökte HENRIK VALENTIN i Vitaby. Här flödar också fantasin. Han bor i ett gemytligt skånskt byhus med en trädgård som innehåller många rum alla med fantasifulla namn. Några av hans installationer på Sofiero har återuppbyggts i trädgården, bl a en ruin och ett gammalt lusthus.

På ULRIKSDAL I KIVIK upplever man en parkliknade trädgård anlagd runt sekelskiftet. Den har något engelskt över sig med många exotiska träd. En stor kvarndamm med ett lusthus på en ö får tankarna att vandra till sagans värld. Här växer också många julrosor.

I Kivik besöktes också FAMILJEN LARSSONS vackra trädgård som sluttar ner mot en bäck som gränsar till en vit-sippsskog. Många fina rabatter och rosor som klänger i bågar gjorda av armeringsjärn fanns också att beskåda..

MANDELMANNES TRÄDGÅRD i Rörum är ett konstverk i sig bestående av ekologisk odling av grönsaker. Här används naturlig gödsling till det franskinspirerade sortimentet.

Söndagens trädgårdsturer avslutades med besök på ÅBERGS PLANTSKOLA där man snabbt kunde konstatera att köpglädjen var på topp och jakten idog för att hitta rariteter till den egna trädgården. ■

Familjen Larssons trädgård.



Familjen Torstenssons trädgård.



Medaljörerna,
Solveig Sidblad,
Eva Wirén och
Göran Svanfeldt.

Trädgården hos familjen Pierce.



Karin Wassbergs trädgård.



Hemma hos Henrik Valentin.

Per Ahlgrens trädgård.

